

André van Beek

Een kunstschilder en zijn tuin

Tuinen zijn door de eeuwen heen een inspiratiebron voor kunstschilders. Welke kunststroming je ook neemt altijd is er een thema te vinden dat een relatie heeft met de tuin. Monet is wel het meest sprekende voorbeeld van een kunstenaar die zich liet inspireren door de tuin. Beroemd zijn de enorme schilderijen van waterlelies. Waterlelies in zijn eigen tuin. Het lijkt mij voor een kunstenaar heerlijk om op ieder moment van de dag naar buiten te kunnen gaan om in je eigen tuin te gaan schilderen. Inspiratie binnen loopbereik. Dat wil ik ook moet André van Beek (geb. 1947) gedacht hebben. Schilderen in mijn eigen tuin. Hoewel zijn naam doet vermoeden dat wij hier met een Nederlander van doen hebben,

spreekt André geen woord Nederlands, hij is een geboren en getogen Fransman. Een Fransman met een Nederlandse vader en Franse moeder.

De tuin, het huis en zijn atelier bevinden zich in Saint Paul (aan de Route Nationale 31) onder de rook van Beauvais in Picardië. Op voormalig weidegrond is André van Beek in 2000 samen met zijn vrouw begonnen met het aanleggen van de 1ha grote tuin. Inmiddels is de tuin uitgegroeid tot een pronkjuweel dat jaarlijks door duizenden mensen wordt bezocht. Zo zijn er alleen al 40 soorten waterlelies, 200 soorten hortensia's en vele soorten dahlia's.

Tekst en Foto's : Henk Dijkman



Van Beek is als kunstschilder autodidact, je zou zijn werk kunnen omschrijven als postimpressionistisch. In zijn werk zie je zijn gevoel voor schoonheid van de landschappen van zijn geboorteland Picardië. Hij weet de delicate en kleurrijke schoonheid van zijn tuin vast te leggen in zijn schilderijen. Beelden van de nevel die in flarden door zijn tuin trekt weet hij meesterlijk te vatten. Geen wonder wanneer je dit talent hebt dat je bijna in je tuin wil wonen!

Zijn schilderijen worden over de hele wereld verkocht en met name Amerikanen en Japanners behoren tot de vaste afnemers van zijn schilderijen.

Zijn tuin is om het cliché maar eens te gebruiken een plaatje; water partijen, stroompjes, bruggen à la Monet alles om de kunstschilder te inspireren. Hij heeft zelfs naast zijn vijver een verlaagd pad gemaakt zodat hij bijna op ooghoogte van het spiegelende water kan genieten.

Regelmatig verandert hij zijn tuin om zo ieder jaar weer een nieuw kleurenpalet te creëren. André van Beek deelt de schoonheid van zijn tuin niet alleen door middel van zijn schilderijen, maar de tuin is ook open voor bezoekers. Een bezoek dat al menig kunstenaar heeft geïnspireerd! ■

Atelier du peintre van Beek is open van 15 mei tot 15 oktober. Op vrijdag, zondag, maandag en feestdagen van 14:30 tot 18:30 uur, zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur op andere dagen en de rest van het jaar op afspraak. www.andrevanbeek.com

